

# ASIM KIBAR

GÜVEN  
EN DEĞERLİ  
SERVET

**Asım Kibar**, 14 Ağustos 1932'de Kayseri'de doğdu. Öğrenimini Kayseri Lisesi'nde tamamladı. İş hayatı, çok erken yaşta başladı. Okula giderken, aynı zamanda babası Ali Kibar'ın, Kayseri'nin ünlü Kazancılar Çarşısı'ndaki kumaş mağazasında da boş zamanlarını değerlendirirdi; ticareti, bu aile tezgâhında bütün ayrıntılarıyla öğrendi.

1964 yılında, hissedarları arasında bulunduğu, Kayseri'nin ilk özel sektör tekstil fabrikalarından Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bir süre sonra da, fabrikanın fiilen İcra Kurulu Başkanlığı'nı yaptı.

1971'de, özellikle çocuklarının donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanması için, evini ve işini İstanbul'a taşıdı. Ancak, İstanbul'da tekstil yaşamına veda ederek, metal ticareti ve sanayisine yöneldi.

İstanbul'un Karaköy semtindeki Perşembe Pazarı'nda kurmuş olduğu ilk ticari şirketinden sonra, Assan Demir ve Sac Sanayii A.Ş. şirketini kurarak, sanayiye ilk adımını attı.

Avrupa ülkelerinden demir-çelik ithalatına başladı.

1978 yılından itibaren metal sanayisindeki fabrika kuruluşları birbirini izledi. 1984 yılında da Kibar Holding A.Ş. doğdu.

İstanbul'da yarım asır önce başlayan iş yaşamını holding çatısı altında sürdürürken, özellikle sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde dünyaya açıldı.

Asım Kibar, bugün 5 bin kişiye ulaşan Kibar Holding Ailesi'nin Onursal Başkanı olarak çalışma hayatını sürdürüyor.

Güven  
En Değerli Servet

**GÜVEN EN DEĞERLİ SERVET**  
**Asım Kibar**

**Yazan:** Asım Kibar  
**Editör:** Senem Kale

**Yayın hakları:** © 2023 Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.  
Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

**1. baskı** / Mayıs 2023 / ISBN 978-625-6417-39-7  
**Sertifika no:** 44919

**Kapak tasarımı:** Gökçen Yanlı  
**Sayfa uygulama:** Gökçen Yanlı  
**Baskı:** Yıkılmazlar Basın Yayın Prom. ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.  
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/B Güneşli - Bağcılar - İSTANBUL  
Tel: (212) 515 49 47  
Sertifika no: 45464

**Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.**  
19 Mayıs Cad. Golden Plaza No. 3, Kat 10, 34360 Şişli - İSTANBUL  
Tel. (212) 373 77 00 / Faks (212) 355 83 16  
[www.dogankitap.com.tr](http://www.dogankitap.com.tr) / [editor@dogankitap.com.tr](mailto:editor@dogankitap.com.tr) / [satis@dogankitap.com.tr](mailto:satis@dogankitap.com.tr)

# Güven En Değerli Servet

Asım Kibar

Otobiyografi



*“Başarılı kurumlar, yıldızlar gibidir;  
etraflarına ışık saçarlar.”*

*Asım Kibar*

# İçindekiler

## Sunuş

Deneyimlerimi paylaşmak istiyorum .....17

## 1.Bölüm

**Kayseri Yıllarımız** ..... 19

- Erken Cumhuriyet döneminde, Kayseri’de doğmuşum; aile büyüklerimiz “Kibar” soyadını, “Soyadları Kitabı”ndan almış .....21
- Babamızın vefatından sonra, üç erkek kardeş memleketimiz Kayseri’de “kumaş ticaretine devam” kararı aldık ..... 47
- Cumhuriyet’in ilanından sonra Kayseri’de kurulan Tayyare Fabrikası ve Sümerbank Bez Fabrikası, tarihi şehrimizin ufkunu açtı ..... 59
- Kumaş tüccarlığı ile iş hayatına atıldım; henüz 32 yaşındayken, Orta Anadolu Fabrikası’nın sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildim .....65
- Adalet Partisi Kayseri İl Teşkilâtı’nı, 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden bir yıl sonra bankadan aldığımız krediyle kurduk .....75
- 1961 seçimlerinde başarılı bir performans sergileyen AP, Kayseri’den Ankara’ya Senato Başkanı-Başbakan ve “Jet Bakan” gönderdi .....87
- Evlatlarımızın istikbâlini, çağdaş dünyanın sunduğu imkânlarla kurabilmek için, Kayseri’den İstanbul’a taşınmaya karar verdik .....93

## 2.Bölüm

<b>İstanbul Yılları</b> .....	103
• İstanbul'a taşındığımız ilk gün, kapı komşumuz önce "Hoş geldiniz" dedi, ardından da "Siz, ne iş yapıyorsunuz?.." sorusunu yöneltti .....	105
• 1970 yılında, Kibar Holding'in temelini attığımız tarihi Perşembe Pazarı, asırlar önce İstanbul'un ticaret ve sanayi merkeziymiş .....	117
• Perşembe Pazarı demir piyasasında "güven" kazanınca, iki yıl içinde tonaj ve ciro rekortmeni oldum .....	125

## 3.Bölüm

<b>Kibar Holding Doğuyor</b> .....	133
• Kayseri'de tekstil dünyası ile iç içe büyüdüm; İstanbul'da ise makas değiştirerek, metal sanayiinde yolculuğa çıkmaya karar verdim .....	135
• Kayseri'de Orta Anadolu Tekstil Fabrikası yöneticiliği sırasında kazandığım deneyimle İstanbul'da metal sanayiine yöneldim .....	143
• 1980'li yıllarda, özel sektörün örnek bir alüminyum fabrikasını kurma gayreti içindeyken zorlandık ama yılmadık .....	155
• Kore Savaşı'nda haritadan silinmek üzereyken küllerinden yeniden doğan Güney Korelilerle, Hyundai otomobillerini Türkiye'de ürettik .....	163
• Kibar Grubu Şirketleri'ni, 50 yıl önce, ekonomiye katma değer yaratma ve istihdam oluşturma için kurmaya başladık .....	177
• Hyundai'nin yanı sıra, Ford ve Mercedes iç donanımını da Assan Hanil üretiyor .....	178
• Assan Panel ürünleri, binaları sıcağa ve soğuğa karşı koruyor .....	179
• Grup şirketlerimizden İspak Ambalaj, çikolata ambalajından plastik su bardaklarına kadar pek çok ürünü imal ediyor .....	181
• Paslanmaz çelik ithalatçısı olan Türkiye, Posco Assan sayesinde, dışa bağımlılıktan kurtuldu .....	182
• Kibar Holding, THY ile ortaklaşa bir fabrika kurdu; Boeing ve Airbus uçaklarına da koltuk üretmeye başladı .....	184



- Enerji işine girmeye karar verince, Rusya ile anlaştık, 2013 yılından itibaren doğalgaz ithal etmeye başladık .....186
- Kibar Grubu'nun 2010 yılında İskenderun'da kurduğu Assan Liman tesisleri, deniz taşımacılığına hareket getirdi .....187
- Pandemiyle birlikte dünya gündemine giren uzaktan çalışmayı, Assan Bilişim'in altyapısıyla gerçekleştiriyoruz .....189
- 1996 yılında, şirketlerimizin taşımacılık hizmetleri için kurduğumuz Assan Lojistik, daha sonra dünyaya açıldı ..190
- ABD'nin ünlü danışmanlık şirketi The Heritage Group ile İnteraktif Çevre Danışmanlık şirketini kurduk .....191
- Kibar Grubu, kuruluşundan itibaren faaliyet alanlarının gelişmesi üzerine, "IRB Sigorta" şirketi de kurdu .....192
- Ülkemizdeki 2001 ekonomik krizi sırasında, uluslararası işlerimizi aksatmamak için İsviçre'de bir şirket kurduk ..193
- 50 yıl önce Kibar Grubu'nu oluşturup, fabrika kurmaya başlayınca, inşaat şirketlerinden çok sıkıntı çektik .....194
- 1985'te kurulan Kibar Dış Ticaret şirketi, zaman içinde Türkiye'nin "ödüllü dış ticaret şirketleri" arasına girdi ....195
- Kibar Holding'e ait üretim tesislerinin kampüs işletmeleri, Assan Gayrimenkul tarafından yürütülüyor .....196
- Kibar Grubu'nun iddialı kuruluşlarından Assan Foods, "akıllı tarım"la elde ettiği ürünlerini 70 ülkeye sattı .....196

#### 4.Bölüm

- Kibar Holding'in Toplumsal Sorumluluk Projeleri .....199**
- Evet; her şeyi veren, hayattır; bizler de verme olayında bir aracı... .....201
- Kibar Ailesi'nin Kayseri-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hastaneler zincirine armağanı: Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi .....202
- İstanbul'a yeni bir soluk: Asım Kibar Sevgi Ormanı .....206
- Kibar Ailesi'nden İskenderunlu ailelere destek: "Semiha Kibar Anaokulu" .....207
- Kibar Ailesi'nden Türk Milli Eğitimi'ne destek: "Semiha Kibar Öğretmenevi" .....208
- Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi .....209

- Kibar Vakfı'ndan İstanbul-Tuzla'ya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi .....210
- “Asım Kibar Kültür Merkezi” , İskenderun’un sosyal yaşamına canlılık kattı .....211
- Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nden Semiha Kibar'a teşekkür mektubu .....212
- Ord. Prof. Dr. Cahif Arf İlköğretim Okulu'na Bilişim ve Teknoloji Sınıfı ile Semiha Kibar Kütüphanesi .....212
- Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Tuncelili 30 öğrenciye 11 yıl boyunca “eğitim bursu” verdi .....213
- Tuncelili bursiyer öğrenci Filiz Geçgil Erdoğan'dan Asım Kibar'a, duygu yüklü mektup ..... 214
- Kibar Gönüllüleri, çevrenin de sahipleri .....215
- Hayata, değer katmaya gönüllüüz / Haluk Kayabaşı .....216

## 5.Bölüm

### Yol Arkadaşlarımız .....219

#### **Haluk Kayabaşı:**

Asım Bey, sıkıntılı durumlarımızda sığındığımız bir limandır; derhal bir çözüm bulur, bizleri rahatlatır .....221

#### **Serdar Koçtürk:**

Kibar Holding'in iki temel prensibi: Çalışan memnuniyeti ve etik değerlere sadâkat .....227

#### **Sabri Tütüncü:**

Kibar Grubu'nda görev alan profesyoneller, yıllar boyu yeni iş arayışına geçme ihtiyacı hissetmez; çünkü huzur ortamında çalışır ..... 233

#### **Gökhan Lokmanoğlu:**

Asım Bey, çalışma arkadaşlarına daima olumsuz gelişmeleri olumluya çevirmenin bir yolu bulunabileceğini gösterir .... 237

#### **Yunus Şirin:**

Asım Bey; kafasının arkasında gizlisi saklısı olmayan, her şeyi net olarak konuşan bir ulu çınar .....241

#### **Göksal Güngör:**

Babama, iş yerimizde yaşadığım bir olayı anlatınca, “Oğlum; sen yüzde yüz doğru yönetilen bir şirkette çalışıyorsun” dedi .....245

**Hayal Demirelülük:**

Asım Bey, Orhan Veli'nin "Hürriyete Doğru" şiirindeki  
 "İş görmenin saadeti" mısrasını okuyunca, o kadar mutlu  
 oldu ki... .....253

**Kerim Dervişođlu:**

Asım Bey, iş yerlerinde dolaşırken, personel, kendisinden  
 köşe-bucak kaçmaz; patrona yakın olabilmenin heyecanını  
 yaşar .....257

**İşık Dikmen:**

2001 Ekonomik Krizi çıkınca, Asım Bey'den cesaret  
 alarak, 400 otomobili, muz gemileriyle ihraç edişimizi  
 unutamıyorum .....261

**Atamer Giyici:**

Asım Bey'in beyaz papyonlu garsonu ve özel asansörü  
 yok ama elini öpmek için sıraya giren Kibar Holding  
 personeli var .....265

**Okan Gedik:**

Asım Kibar Bey'in unutamadığım şu veciz sözünü  
 kendime rehber edindim: "Dünyadaki en önemli güç,  
 haklı olmaktır" .....269

**Güngör Yıldızbayrak:**

Asım Kibar Bey'in anlatacaklarını hiç uzatmadan  
 İngilizce olarak izah etmesi, yabancı yatırımcıları da  
 memnun ediyordu .....273

**Eşber Çekiç:**

Yemekhanedeki masa örtülerini kaldırma kararımızdan  
 rahatsızlık duyan Asım Bey'den, kibar bir eleştiri aldım .....277

**Bahadır Özer:**

Yeni başlanılan folyo üretiminde işler yavaş gidince,  
 Asım Kibar'ın şu uyarısını duyduk: "Ya yapmayın, ya da  
 korkmayın!" .....281

**6.Bölüm**

**Eşim, Evlatlarım ve Torunlarımla Dayanışmamız,  
 Bizi Başarıya Taşdı** .....285

Sevgili eşimle "saadet durađı"nda buluştuk .....287

**Semiha Kibar:**

Sevgili eşim Asım, gösterişi sevmeyen ve sahne ışıklarının  
 daima gerisinde duran bir insan sarrafıdır .....289

**Ali Kibar:**

Annem, geleceğimizi inşâ etmemiz için İstanbul'a taşınmamızı önerdi, babam da tereddütsüz destek verdi .....295

**Aysun Kibar:**

Sevgili annem ve babam, biz evlatlarımızın sarsılmaz temel direği, destek aldığı çınarı ve güvenle yaslandığı dağdır ....305

**Ahmet Kibar:**

Babam, her sorunu, ders alınacak bir proje olarak değerlendirir; fayda faktörünü ön plana alarak, çözüm arayışına girer .....	311
50. Kuruluş Yıldönümü Yazısı .....	317
İnsanın Hayatı, İnsanın Hayalidir .....	319
Albüm .....	321
Asım Kibar Kronolojisi .....	363
Ödüller .....	367
Kaynakça .....	369
Dizin .....	371

# Sunuş

---

## Deneyimlerimi paylaşmak istiyorum

Yazının icadını, ilk defa okul yıllarında tarih kitabımızdan öğrendim. Bugün, hayatın her alanında yaşamı tanzim etmemizi sağlayan yazı, M.Ö. 3500'lerde medeniyetlerin beşiği Mezopotamya topraklarında, Sümerler tarafından icat edilmiş.

Tarihçiler, yazı sisteminde kullandıkları sembollerin çiviye benzermesi nedeniyle, Sümerler'in taş üzerine oyduğu bu yazıya, "Çivi Yazısı" adını vermiş.

Büyüklerimiz, yetişme çağımızda bizlere, "Söz uçar, yazı kalır" uyarısı yapardı. Bizim kuşak, hem ileri öğrenim döneminde, hem de iş hayatında yazının önemini yaşayarak anladı.

Doğup büyüdüğüm kent Kayseri'de, söz senettir. Global dünyada ise şüphesiz sözün itibarı önemlidir ama bugün yazı ile kayda alınmış belge ve bilgi, daha ön plandadır.

Yaş kemâle erince, anılarımı genç kuşaklarla paylaşmak istedim. Bu niyetimi hayata geçirmek, tabii sözle mümkün değildi. Onun için, çalışmamı yazılı olarak yaptım. Paylaşmak istediğim bu anılar, ağırlıklı olarak iş hayatında edindiğim deneyimlerden oluşuyor.

Çinli düşünürler, "Yüz defa dinleyeceğine, bir defa gör" kuralıyla hareket edermiş. "Görmek" yani görsellik... Biz de anılarımızda dünle bugünün hem öykü, hem de görsel olarak mukayesesinin yapılabilmesini istedik. Bu nedenle, yaşadığımız olaylarda, dönemin arka plan bilgileri ve görsellerine de yer verdik. Yani, biraz popüler tarih denemesi yaptık.

Bugün, hızla dijitalleşen dünyada, kendilerini mutlu, huzurlu ve varlıklı bir istikbâle hazırlama arzusundaki gençlerimiz, deneyimlerimizin satır aralarından, geleceklerine yön verecek fikirler de edinebilirler inancındayım.

Evet; bilgi edinmek, sadece sözle olmuyor. Kalıcı olmasını istediğimiz bilgiler, aradan asırlar da geçse, ancak yazı ile varlığını koruyabiliyor. “Güven, En Değerli Servet” adını verdiğimiz bu kitap çalışmamızı da sizlere yazı sayesinde ulaştırıyorum.

Anılarımı hazırlarken, kadim dostum, değerli hemşehrim, gazeteci-yazar Hulûsi Turgut’tan büyük destek aldım. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.

Kitabımızın, okurlarımıza yararlı olması dileğiyle...

Saygılarımla.

Asım Kibar  
İstanbul, Nisan 2023

# 1. Bölüm

---

## Kayseri Yıllarımız

- Erken Cumhuriyet döneminde, Kayseri’de doğmuşum; aile büyüklerimiz “Kibar” soyadını, “Soyadları Kitabı”ndan almış
- Babamızın vefatından sonra, üç erkek kardeş, memleketimiz Kayseri’de “kumaş ticaretine devam” kararı aldık.
- Cumhuriyet’in ilanından sonra Kayseri’de kurulan Tayyare Fabrikası ve Sümerbank Bez Fabrikası, tarihi şehrimizin ufkunu açtı.
- Kayseri’de kumaş tüccarlığı ile iş hayatına atıldım, henüz 32 yaşındayken, Orta Anadolu Fabrikası’nın sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildim.
- Adalet Partisi Kayseri İl Teşkilâtı’nı, 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden bir yıl sonra bankadan aldığımız krediyle kurduk.
- 1961 seçimlerinde başarılı bir performans sergileyen AP, Kayseri’den Ankara’ya, Senato Başkanı-Başbakan ve “Jet Bakan” gönderdi.
- Evlatlarımızın istikbâlini, çağdaş dünyanın sunduğu imkânlarla kurabilmek için, Kayseri’den İstanbul’a taşınmaya karar verdik.

## Erken Cumhuriyet döneminde, Kayseri’de doğmuşum; aile büyüklerimiz “Kibar” soyadını, “Soyadları Kitabı”ndan almış

**Çocukluğum, gençliğim ve öğrenim hayatım,  
Orta Anadolu’nun tarihi Kayseri kentinde geçti.  
İş hayatım, bu ticaret kentinde başladı.  
Mutluluğumuzun kaynağı, kutsal aile yuvamızı da  
memleketimizde kurduk.**

Hayat yolculuğunda, epeyce mesafe kat ettik. Bu yolculuğumuz sırasında, zaman zaman yanılanların olduğunu ama doğru yolların asla yanılmadığını gördük. Dönemeci olmayan yol, insana hep uzun görünüyor; sarp yollar ise daha kısa gibi...

Fars edebiyatının en büyük şairlerinden Sadi Şirâzî, “Ben, doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim” diyor.

18. yüzyılda yaşamış olan, eserleri üç asır sonra da güncelliğini koruyan İsviçreli ünlü filozof Jean-Jacques Rousseau ise hayat yolculuğuyla ilgili şu tespiti yapıyor: “Her yaşın kendine has kuralları, görevleri ve faziletleri vardır.”

Evet, bugün yaşımız bize, anılarımızı toplumla paylaşma zamanının geldiğini işaret ediyor. Biz de, o işareti alıyor ve kitap sayfalarında hayat yolculuğuna çıkıyoruz.

Bilirsiniz; Türk toplumunda birbirine yabancı iki kişi, ilk tanışmaları sırasında söz birliği etmişçesine, karşılıklı olarak, “Nerelisin hemşehrim?” sorusunu sorar. Değerli okurlarımız sormadan, biz söyleyelim; Kayseri’nin yerlisi bir anne ve babanın evladım. Rahmetli annemin ismi Fatma, babamınki ise Ali.

1932 yılında doğmuşum. Nüfus Hüviyet Cüzdanım ise 1933 yılında çıkarılmış. Dolayısıyla, doğum tarihimin karşısına 1933 yılı yazılmış. Kemal ağabeyim, doğum tarihimi yıl, ay ve gün olarak şöyle anlatmıştı: “Asım, daha dün gibi hatırlıyorum; 14 Ağustos 1932 Pazar günü dünyaya gelmiştin.”

Soyadımıza gelince... Doğduğum tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 9. yılı. O dönemde, Türk vatandaşlarının henüz soyadı yokmuş. İnsanlar, aile lakaplarıyla anılıyormuş. İki yaşına geldiğim zaman, Soyadı Kanunu çıkmış. Aile büyüklerimiz, “Acaba, soyadımız ne olsa?..” diye araştırmaya ve soruşturmaya başlamış.



İnsanların, Nüfus İdaresi'ne gitmeden önce, hazırlıklı olması gerekiyormuş. Aksi takdirde, nüfus memurları, kendilerinin belirlediği bir soyadını, başvuru sahiplerine veriyormuş.

Soyadı meselesinin gündemi işgal ettiği o günlerde, sayfaları soyadı önerileriyle dolu bir kitap da yayınlanmış. Aile büyüklerimizden dinlemişim; dedemin ve babamın önüne öyle bir kitap getirmişler. 88 yıldan beri taşımakla onur duyduğumuz “Kibar” soyadımız da o kitabın içinden beğenilip, alınmış.

Soyadımız olmadan önce, büyükbabamız Şah Hüseyinzâde Mustafa Efendi'nin ismini, adeta soyadı gibi kullanırmışız. Hâl böyle olunca, bir hemşehrimiz, beni anlatırken, herhalde şöyle bir tanımlama yapardı:

“Şah Hüseyinzâde Mustafa Efendi'nin mahdumu Ali Efendi'nin oğlu Asım...”

Biz, dört kardeşiz. En büyüğümüz, Mustafa Kemal ağabeyimle aramızda on yaş var. Ailemizin ikinci erkek evladı Naci ağabeyim, benden yedi yaş, sevgili annemiz Fatma Hanım ile sevgili babamız Ali Efendi'nin prensesleri Şükran ablam ise dört yaş büyük. Bu tablodan da görüldüğü gibi, Cumhuriyet neslinin birinci kuşağım ama ailemizin de en küçüğü...

## Kayseri, Milattan Önce de yerleşim merkeziymiş

Çocukluğum, gençliğim ve öğrenim hayatım, Orta Anadolu'nun tarihi Kayseri kentinde geçti. İş hayatım, bu ticaret merkezinde başladı. Mutluluğumuzun kaynağı, kutsal aile yuvamızı da memleketimizde kurduk.

Evet; Kayseri, bir tarihi âbideler kenti. Günümüzün 780 bin kilometrekarelik Anadolu coğrafyasında, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan bir kavşak konumunda. Kent tarihi ise kitap ciltlerine sığmayacak zenginlikte.

Memleketimiz Kayseri'yi, İslâm öncesi ve İslâm devrinin muhteşem eserleri süslüyor. Bu eserler arasında, asırlar önce şehri kuşatmış olan Bizanslıların yaptığı kalenin yanı sıra, Selçuklular dönemine ait camiler, kümbetler, hamamlar ve çeşmeler de yer alıyor. Yerli ve yabancı turistler, bu eserleri izlerken adeta büyüleniyor. Şehrin 23 kilometre. kuzeyindeki Kültepe arkeolojik kazıları incelendiğinde, insan kendisini bir anda, “Milattan Önce” diye tanımladığımız ilk çağlarda buluyor. Şehrin merkezindeki tarihi



“Evet; en değerli servet, güven kazanmak.

Bu ‘Bana güvenin’ demekle olmaz. Güven, zamanla oluşur; insanın ismiyle bütünleşir. Güveninizin sarsılmasına yol açtığınız an, isminize ihanet etmiş olursunuz. Oysa, buna hiç kimsenin hakkı yok. Peki, güven nasıl sarsılır?

Önce; verilen sözden vazgeçerek.

Sonra; bir ürün imâl ediyorsanız, kaliteyi düşürerek...

Mutlu ve huzurlu yaşamak istiyorsanız, size duyulan güveni, daima gözünüz gibi korumanız gerekir.”

*Asum Kibar*

